

Huset, hvorfra Svend Bernhardt Sørensen drev sit firma i Sct. Pedersgade



Blikkenslagermester **Svend Bernhardt Sørensen** (1914 - 2010)

Blikkenslager og engageret i foreningsliv

Svend Bernhardt Sørensen var først og fremmest håndværker. Han blev uddannet i faderens blikkenslager-firma og overtog firmaet i 1947. Han kunne glæde sig over veludført håndværk og var i det hele taget med til at opretholde den faglige stolthed i alle fag.

Han var meget agtet og æret i mange organisationer og foreninger, såvel faglige som mere selskabelige. Disse gjorde ofte brug af hans store energi og smittende humør. Tit og ofte blev han deres formand. Han var således en aktiv og visionær formand for Ribe Håndværker- og Industriforening i 25 år, og han var aktivt medlem af Ribe Brandvæsen i 40 år, heraf de 25 år som formand. Han var formand for den selvejende institution "Boligerne i Gravsgade", han var medlem af Ribe Sangforening, og han var formand for den selskabelige forening "Ribe Klipfiskelaug". Og mange flere!

I det hele taget var livsglæden et kendetegn for ham, både i sangglæden og taleglæden. Han inspirerede mange mennesker gennem sine kontakter og gennem sine fornøjelige taler.

Få var som han kendt og respekteret som både menneske og organisationsmand.

Dette ses også gennem de mange hædersbevisninger, der gennem tiderne blev ham tildelt. Han blev æresmedlem i mange organisationer og foreninger. Han var således æresmedlem af blikkenslagernes faglige organisationer i både Danmark, Sverige og Norge. Han fik tildelt Håndværkerrådets hæderstegn i guld, og også Ribe Håndværker- og Industriforening gjorde ham til æresmedlem.

Han var medlem af Frimurerlogen St. Johannes i Haderslev.

Huset i Sct. Pedersgade

I det hus i Sct. Pedersgade, hvor hans firma holdt til, og hvor han boede, har der også boet en anden kendt person, nemlig komponisten Oluf Ring (1884-1946), der var seminarie-lærer ved Ribe Statsseminarium. Her skrev han en række melodier til kendte danske sange, herunder "Se nu stiger solen", "Danmark nu blunder den lyse nat" og "Når egne knoppes". Oluf Ring var også med til at lave 1922-udgaven af Højskole-sangbogen. Han flyttede i 1930 til Fyn som musikk lærer ved Skårup Statsseminarium.



Inskriptionen på huset i Sct. Pedersgade



Komponist og seminarlærer Oluf Ring.

Nogle Ring-kompositioner:

*Se, nu stiger solen af havets skød
Danmark, nu blunder den lyse nat
Sig nærmer tiden, da jeg må væk
Hvor smiler fager den danske kyst
Den kedsom vinter gik sin gang
Det er så køhnt, det er så dejle
Kær est du fødeland
Klokken slår, tiden går*



Gravgade

● Her findes gravstedet på Ribe Gl. Kirkegård



Fortalt til Ribe Kirkegårdes Fortællegruppe af
Sv. B. Sørensen's datter, Ingelise Dochweiler,
Ribe



RIBE
KIRKEGÅRDE